



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 189/2023

Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα μνήμης γιὰ τὴν Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο.

23 Ἰουλίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς
Σιών» (Ψαλμὸς 136, στ. 1).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Κυρίῳ,

Πέρασαν σαράντα ἑννέα ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὸ θλιβερὸ ἐκεῖνο καλοκαίρι τοῦ 1974, ὅταν στὶς 20 Ἰουλίου πάνοπλοι τοῦρκοι στρατιῶτες εἰσέβαλαν μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς Ἑλλάδας, λόγω τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας, στὸ πιὸ ὁμορφο νησὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὴν Κύπρο μας. Οἱ μῆνες τῶν διωγμῶν καὶ τοῦ ξεριζωμοῦ ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἐστίες εἶναι ζωντανές καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Κυπρίους τῆς Κερύνειας, τῆς Ἀμμοχώστου ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων αἱματοβαμμένων περιοχῶν, διηγοῦνται μὲ καημὸ τὸν ξεριζωμὸ τους, τοὺς βιασμούς, τὶς λεηλασίες καὶ τὶς καταστροφές, καὶ βέβαια ἀναπέμπουν τὸ δίκαιο αἶτημα τῆς ἀπόδοσης δικαιοσύνης καὶ ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας τους, ὥστε ἡ μεγαλόνησος νὰ ἐνωθεῖ ξανά, κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.



Μοιάζουμε σάν τούς έβραίους τού ψαλμοῦ πού προαναφέραμε, διότι κλαίμε καί πονᾶμε ὅταν θυμούμαστε τήν κατάφορη ἀδικία καί τήν εισβολή, ὅταν ἀναπολοῦμε τὰ ὄμορφα ἀκρογιάλια τῆς Ἀμμοχώστου καί τῆς Κερύνειας, ὅταν προσκυνοῦμε νοερῶς τὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα στήν Καρπασία, τοῦ Ἁγίου Βαρνάβα στή Σαλαμίνα καί τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος στήν Τρεμετουσιά, ὅταν ξυπνοῦν οἱ ζωντανές ἀναμνήσεις ἀπό τούς χορούς καί τὰ πανηγύρια, ἀπό τούς γάμους καί τα τραγούδια στὰ πολύπαθα χωριά τῶν κατεχόμενων περιοχῶν, ἀπό τήν εἰρηνική συμβίωση τουρκοκυπρίων καί ἑλληνοκυπρίων.

Ὅμως, παρὰ τὸ γεγονός ὅτι πέρασε σχεδὸν μισὸς αἰώνας, παρὰ τὸ ὅτι ἡ Τουρκικὴ κυβέρνηση φαίνεται ἀνυποχώρητη στὶς ἐκκλήσεις καί τὰ ψηφίσματα τοῦ Ὄργανισμοῦ Ἑνωμένων Ἐθνῶν, συνεχίζουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ πίεση πού ἀσκοῦν ἡ Ἑλληνικὴ καί ἡ Κυπριακὴ Κυβέρνηση, οἱ φιλέλληνες γερουσιαστὲς καί βουλευτὲς στὸ Κογκρέσο καί στή Γερουσία, οἱ ἀπανταχοῦ ἑλληνοκυπριακὲς ὀργανώσεις καί ὅλοι ἐσεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ μαζί μὲ τὶς θερμὲς δεήσεις πού ἀναπέμπουμε σήμερα, μὲ τὸ τρισάγιο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν πεσόντων τοῦ Κυπριακοῦ ἀγώνα, κατὰ τὴν Κυριακὴ στὶς 23 Ἰουλίου, σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, εἶμαι σίγουρος ὅτι μποροῦν νὰ φέρουν τὸ ποθούμενο: Μία δυνατὴ, ἐνωμένη καί ἐλεύθερη Κύπρος!

Διάπυρος πρὸς τὸν Θεὸ τῆς δικαιοσύνης εὐχέτης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος